

Samenvatting

Het verhaal begint met een verhuizing en daarna komt de geboorte van Wanda. Egbert is getrouwd met Emma. Wanda speelt graag piano en haar moeder beseft dat het een groot talent is. Egbert vindt dat Wanda gewoon naar school moet. Wanda krijgt piano lessen van meneer de Leon. Emma raakt opnieuw zwanger en Frank wordt geboren. Hij heeft het Downsyndroom, hij is onhandelbaar en hij wordt alleen stil als Wanda piano voor hem speelt.

Als de oorlog uitbreekt, loopt meneer de Leon gevaar. Emma wil dat hij onderduikt, maar Egbert wil dat niet. Emma doet er toch alles aan en als Wanda naar hem toe gaat om les te krijgen krijgt ze een brief mee voor hem, maar die kan ze niet bezorgen, want als ze bij hem aankomt, ziet ze hem lopen in een groep mensen die worden afgevoerd. Ze wordt uiteindelijk op het conservatorium toegelaten.

Wanda speelt in concerten vaak met Lucas samen, met wie ze veel succes oogst. De relatie die ze hebben, is echter niet wat ze ervan verwacht. Later blijkt dat hij homo is. Haar vader overlijdt. Na een tijdje krijgt haar moeder een nieuwe vriend, Guido. Wanda heeft daar moeite mee. Ze gaat uiteindelijk een keer naar Frank toe en ontmoet daar Bouw, dat wordt haar nieuwe vriend. Hij spoort haar aan om in Londen te gaan studeren. Bouw en Wanda gaan trouwen en verwachten een kind, maar ze krijgt een miskraam. Ze stort zich daarna helemaal op haar carrière en dan hoort ze dat haar moeder erg ziek is. Voordat ze dood gaat, zegt ze dat Egbert niet haar echte vader was, maar dat Max de Leon haar vader was.

Bouw heeft inmiddels een nieuwe vrouw en kinderen en als hij een stukje over Wanda in de krant leest besluit hij haar op te zoeken. Hij komt erachter dat ze in de Franse Pyreneeën woont. Ze heeft geen familie meer en in tegenstelling tot haar vroegere leven, geniet ze van de rust. Ze speelt niet meer en ze is een soort bang voor haar piano geworden. Uiteindelijk gaat ze toch nog een keer spelen. Ze heeft een bericht gekregen dat Bouw naar haar op weg is. Als Wanda zit te spelen zit Bouw op het kerkhof naar haar huis te kijken en hij hoort haar spelen.

*Dit is in het boek allemaal door elkaar verteld. Je ziet het verhaal uit drie punten. Eerst Wanda als ze klein is. Wanda als ze 60 is en Bouw.

Ik heb een nieuwe kaft gemaakt bij het boek.

originele kaft:



Mijn kaft:



Waarom heb ik de kaft zo gemaakt?

Het boek heet natuurlijk het geheim vandaar het bovenste plaatje. Verder is het piano spelen natuurlijk een heel belangrijk deel uit het boek. Dit deed ze natuurlijk voor haar kleine broertje Frankie. Dat verklaart ook het onderste plaatje meteen.